



Hoi lieve kinderen,

Dit jaar willen we voor de eerste keer een gezellige **Kerstmarkt** houden in **De Spylde**, ons dorpskultuurhûs. En wel op **Zaterdagmiddag 14 december** tussen 2 en 5 uur.

De kerstmarkt is bedoeld voor iedereen uit Warns en omgeving, van jong tot oud. Verschillende "standjes" met leuke (kerst-)kadootjes, kunst en lekkernijen. Drinken, kerstkoekjes en ander lekkers is er natuurlijk ook, want dat hoort bij een echte kerstmarkt.

Wil je meedoen?

We willen jullie vragen of jullie een eigen plekje in de grote zaal willen hebben. Daar kunnen jullie dan zelfgemaakte of geknutselde (kerst)artikelen verkopen. Het liefst in een groepje van 3 of meer kinderen.

Vinden jullie dat een leuk idee? Laat het ons dan weten, het liefst vóór 3 november! Nog vragen of wensen? Stuur ons dan een mailtje of bel ons even. Je kunt ook je vader of moeder vragen om dat te doen.

Laten we er een hele gezellige en drukke kerstmarkt van maken!

Groetjes van het 'Kerstmarktteam'

Verena Waterland en Moniek van Veen

Voor aanmelden of vragen

Verena: very-aufsee@web.de 06 19 70 36 54

Moniek: moniekvanveen@gmail.com 06 21 91 49 25