

Aan de ouders/verzorgers

Voor de levensbeschouwelijke vorming van uw kinderen gebruiken we op school de methode 'Trefwoord'. Iedere dag kijken we naar een kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. De verhalen, gedichten en liederen die daarbij horen, staan in de handleiding voor de leerkracht. Zo stelt 'Trefwoord' verschillende thema's uit de leefwereld van de kinderen, de samenleving en de Bijbel aan de orde. In de eerste aflevering van 17 augustus tot en met 13 november 2020 zijn dat de volgende thema's:

Startweek

Inhoud: De schooldeur gaat open. We wensen de kinderen een goede start!

Bijbel: Het mosterdzaadje (Lucas 17, 5-6).

Overgaan (week 35 en 36)

Inhoud: Van oude naar nieuwe omgeving, van vertrouwd naar vreemd. De verrassing van het onbekende.

Bijbel: Mozes bij de farao; Tien plagen; Doortocht door de Rode Zee (Exodus 5 t/m 14).

Respecteren (week 37 t/m 39)

Inhoud: Waarderen, naleven, in ere houden. Respecteren van dingen, natuur, mensen. Respect voor leefregels.

Bijbel: Het volk in de woestijn; Bitter water, kwakkels en manna; Mozes ontmoet God; Tien Woorden; Het Gouden Kalf (Exodus 15 t/m 32).

Onderzoeken (week 40 t/m 43)

Inhoud: Onderzoeken omwille van waarheid, veiligheid, rechtvaardigheid. Een onderzoekende houding en het stellen van de juiste vragen.

Bijbel: Twaalf verkenners; Bileam en de koning van Moab (Numeri 13 en 14); Intocht in Jericho (Jozua 1 t/m 6).

Strijden (week 44 t/m 46)

Inhoud: Strijden, vechten, sporten, winnen en verliezen. Kritische vragen stellen bij strijd en wedijver. Omgaan met conflicten.

Bijbel: Gideon (Rechters 6 t/m 9).

In deze ouderbrief vertellen we meer over het thema 'Respecteren' (7 t/m 25 september).

Respect man, respect!	niet moorden met woorden.	Respect man, respect!
Voor het lijf en het leven.	Niet draaien en graaien,	Dat heeft pas effect.
Niet moorden, met wapens,	of liegen, bedriegen.	

Respect. Voor de natuur, voor andermans mening, voor oudere mensen, voor een andere huidskleur, voor het gezag en de wet, voor de helden in de zorg, voor God... Hoe gebruiken kinderen dit woord? Wie of wat verdient volgens hen respect? En hoe belangrijk is het in hun leven? Soms lijkt respect een modewoord dat te pas en te onpas wordt gebruikt. In het thema Respecteren willen we de kinderen graag laten ontdekken dat dit begrip ten diepste weergeeft hoe mensen met elkaar zouden moeten omgaan.

